

# MJØLLNER OG MISTELTEN

Ole Dan Larsen



## **MJØLLNER OG MISTELTEN af Ole Dan Larsen**

© Afola 2020. Opførelsesrettighederne tilhører Ole Dan Larsen og Afola.

Afola, Zentavej 18, 9260 Gistrup. [www.afola.dk](http://www.afola.dk)

### *Udgivelser af Ole Dan Larsen:*

H.C. Andersen: Snedronningen, Afola 2002 (ebog Afola 2020)

Ole Dan Larsen: Mjøllner og Mistelten, Afola 2002 (ebog Afola 2020)

W. Shakespeare: En Skærsommernatsdrøm (overs. og bearb.), Drama 1989 (ebog Afola 2020)

Cambrigde serie: Arbejdsbog til En Skærsommernatsdrøm (overs.), Drama 2000

George Büchner: Woyzeck (overs. og bearb.), Drama 1992 (ebog Afola 2020)

Ole Dan Larsen: Troldspejlet, Drama 1996 (ebog Afola 2020)

Ole Dan Larsen: Den evige Faust, Afola 1998 (ebog Afola 2020)

W. Shakespeare: Stormen (overs. og bearb.), Afola 2002 (ebog Afola 2020)

H.C. Andersen: Rejsekammeraten, Afola 2002 (ebog Afola 2020)

H.C. Andersen: Skyggen, Afola 2005 (ebog Afola 2020)

Ole Dan Larsen: Den skjulte prins, Drama 2009 (ebog Afola 2020)

Ole Dan Larsen: Webdronningen, Afola 2011 (ebog Afola 2020)

ISBN 978-87-91402-21-0

# MJØLLNER OG MISTELTEN

## SCENEBILLEDER:

TIDERNES BRØND	Urds brønd
GUDERNES VÅBEN	1. scene: Valhal 2. scene: Dværgenes hule 3. scene: Valhal
TIDERNES MORGEN	Urds brønd
TORS BRUDEFÆRD	1. scene: Valhal 2. scene: Tryms gård
TIDERNES MIDDAG	Urds brønd
TORS KAPPESTRID	1. scene: Et bjerglandskab 2. scene: Udgårdslokes borg
TIDERNES AFTEN	Urds brønd
BALDERS DØD	1. scene: Valhal 2. scene: Hels dødsrige 3. scene: Valhal
RAGNAROK	Urds brønd

## PERSONER:

GUDER	Odin, Frigg, Tor, Frej, Freja, Balder, Høder, Hermod
JÆTTER	Loke, Trym, Tryms søster, Skrymer, Udgårdsloke, Lue, Huge, Katten, Elle, Hel
NORNER	Urd, Skuld, Verdandi
DVÆERGE	Brok, Sindre
TRÆL	Tjalfe

# Tidernes brønd

## Urds brønd

*Urd, Skuld, Verdandi*

URD *(Til brønden)* Se, mine søstre! Brøndvandets blanke flade flimrer.

SKULD *(Til brønden)* En fremmed sig nærmer. Norners råd vil han søge.

VERDANDI *(Til brønden)* Ej er han den, han udgi'r sig for.  
Formummet den fremmede fører sig frem.

URD Glad gæst ej gemmer sit sande selv.

SKULD Urds brønd vil vi spørge.  
Vandet det blanke besidder al viden.

VERDANDI Fortid kan findes, og nutid og fremtid.  
Om ellers man ved, hvordan den skal søges.

URD Vi fortiden maner fra vandet det blanke.

SKULD I urtids morgen jord ej fandtes og ej himmel.  
Urtidsjætten Ymer dræbtes.  
Af hans krop blev verden dannet.

URD Sol kom sydfra, oplyste verden.  
Hellige guder, høje aser, alting skabte.

VERDANDI Hvem er den fremmeste, hvem er den højeste,  
hvem er den viseste blandt hellige aser?

URD Odin er navnet. Den Høje han kaldes.  
Runernes mester. Skjaldenes hersker.  
Herre han er over livet og døden.  
Kampenes udfald han ene bestemmer.  
Vælger de kæmper, som fældes på valen,  
at i hans hird de kan fylkes i bredmål.  
Dog må det siges: De fleste ham frygter.  
Svigefuldt skifter hans yndest til tider.  
Odin er navnet. Alfader han kaldes.

SKULD Hvem er den største af møer i Valhal?

- URD Frigg er navnet, hustru til Odin.  
Bærer af Valhallas knippe med nøgler.  
Dygtigt hun styrer sit hushold det store.  
Moder til Balder, hvem højt hun elsker.  
Frigg er navnet.
- VERDANDI Hvem er den stærkeste gud iblandt aser?  
Hvem er ej ræd selv for jætternes fylking?
- URD Tor er navnet. Avlet af Odin.  
Rummer ej svig i sindet det stærke.  
Straffer selv svig imod asernes slægt.  
Hammeren bær' han, det stærkeste bolværk  
mod ondsindet jættes bestandige anfald.  
Tor er navnet.
- SKULD Hvem er den fejreste blandt alle guder?
- URD Frej er navnet. Skøn at skue.  
Står man sig med ham, så gi'r han  
markens grøde rigt i laden,  
gyldent guld på arm og finger.  
Frej er navnet.
- VERDANDI Hvem er vænest af møer i Valhal?
- URD Freja er navnet. Søster til Frej.  
Smukkeste af alle gudinder i verden.  
Li'som sin bror er hun giver af grøde,  
guldet i kisten og barnet i hjemmet.  
Freja er navnet.
- SKULD Hvem er rappest på fod blandt aser?
- URD Hermod er navnet. Søn af Odin.  
Langt omkring af guder sendes.  
Dog, den allerlængste rejse,  
helst foruden den han var.  
Hermod er navnet.
- VERDANDI Hvem er smukkeste mand blandt aser?

- URD Balder er navnet. Søn af Odin.  
Smuk af indre som af ydre.  
Dog, hans skønhed ej ham redder.  
Grum er skæbnen, som ham venter.  
Balder er navnet.
- SKULD Hvem kan ynkes mest blandt aser?
- URD Høder er navnet. Søn af Odin.  
Grumt har skæbnen alt ham blindet.  
Dog, en værre skæbne venter:  
Brodermord, som strengt må straffes.  
Høder er navnet.
- VERDANDI Skæbnen venter, ond og mægtig.  
Selv en gud kan ej den modstå.
- URD Fenrisulven, søn af Loke.  
Blodfyldt gabet op den spærrer.  
Den er lænket, men hvor længe?  
Ragnarok vil fri den sætte!
- SKULD Skæbnen venter, ond og mægtig.  
Selv en gud kan ej den modstå.
- URD Midgårdsormen, søn af Loke.  
Fuld af edder, dybt i havet.  
Rundt om verden snor den sig.  
Ragnarok vil fri den sætte!
- VERDANDI Skæbnen venter, ond og mægtig.  
Selv en gud kan ej den modstå.
- URD Hær af jætter frem vil sværme.  
Blod og brand de har i sinde.  
Gudehæren vil de knuse.  
Ragnarok vil fri dem sætte!
- SKULD Skæbnen venter, ond og mægtig.  
Selv en gud kan ej den modstå.
- URD Dog, et andet lys jeg skimter.  
End kan skæbnen måske ændres.

SKULD Ak, nu sløres vandet, søster.

VERDANDI Den fremmede er nær vor bolig.  
Lad os hilse ham med anstand.

ODIN *(Ind, forklædt)*  
Vær hilset Nørner, vise søstre.  
Vær hilset Urd. Vær hilset Skuld.  
Vær hilset Verdandi.  
Selv er jeg vis, men tales der sandt,  
er jeres visdom end større end min.

URD Vis må du være, når hertil du fandt.  
Høflighed dog til fulde du mangler.  
Du ved, hvem vi er, mens du er os fremmed.

ODIN Gråskæg jeg kaldes, og gammel er jeg.  
Årenes sum har forøget min viden.  
Nu jeres viden skal kappes med min.  
Sig, ædle søstre, hvis ellers I ved det,  
hvordan det gik til i tidernes morgen,  
dengang da guderne fik deres våben.

URD Enfoldige gamling, dit spørgsmål er simpelt.  
Se blot i brønden. Der samles vor viden.  
Se dybt i vandet. Der har du dit svar.

# Gudernes våben

## 1. scene. Valhal

- LOKE *(Kommer ind med Sifs hår i hånden)*  
At være...  
At være her hos aserne kan drive mig til vanvid.  
De drikker og sover, og æder og sover, og drikker og sover.  
Det er i hvert fald vanvid sådan at stjæle håret af hovedet på Tors kone Sif.  
Men hvad skal man give sig til, når Tor er ude og banke jætter, og de andre  
snorker af for meget mad og mjød?  
Nå, jeg må hellere sætte det på plads igen, før Tor kommer hjem. Når det  
kommer til stykket, har jeg det jo bedre her end hos min egen jætteslæggt.  
De ville have slået mig grundigt ihjel for længst, hvis jeg havde lavet de  
samme numre med dem.
- TOR *(Stemme)* Hvad i al Valhal... Ved Mimers hoved... Hvordan er det, du ser ud?
- LOKE Så! Nu er du på den lille Loke! Tor er allerede hjemme.
- TOR *(Stemme)* Det kan kun være én, der har lavet det nummer!
- LOKE Nu vanker der brådne pander. Og det bliver min, hvis ikke jeg finder på noget  
i en fart.
- TOR *(Stemme)* Ja ja, jeg skal nok lade være med at råbe.
- LOKE Så er det vist på tide med en såkaldt strategisk tilbagetrækning.  
*(Tor ind, Loke ud)*
- TOR Loke! Stop, din mide! Frej, stands ham. Bræk benene på ham!  
*(Loke ind med Frej efter)*
- FREJ Hvad er der los, Tor? Du råber, så du kunne vække Midgårdsormen. Og Loke  
bener af sted.
- TOR Det gjorde han klogt i, den lille gnom. Men mig skal han ikke slippe fra.
- LOKE Men Tor dog, er du allerede tilbage.
- TOR Det havde du ikke ventet hva'? Din lille orm, din fnatmide, din fladlus, din  
husbuk, din ...



FREJ Stop lige et øjeblik. Har I noget imod at indvi mig i, hvad det egentlig er, der foregår? Så kunne jeg måske bedre nyde dit indgående kendskab til husdyrene.

LOKE Jo, ser du Frej, det forholder sig sådan, at ...

TOR Hold mund din slimede igle. Kan du ikke se, hvad han har i hånden?

LOKE Det er da Sifs hår.

TOR Han indrømmer det. Din lusede jætteryngel, din øgleunge...

LOKE Kære Frej. Kan du ikke prøve at få denne ophidsede mandsperson til at tie stille, mens jeg forklarer, hvad der er sket.

TOR Nu har jeg hørt det med! Denne ophidsede...

FREJ Slap nu af et øjeblik, Tor. Du kan komme med alle dine slående argumenter bagefter. Skrællingen her kan jo ikke slå igen, så lad os i det mindste høre, hvad han har at sige.

LOKE Tak, Frej. Det, jeg ville sige, var, at Tor overraskede mig...

TOR Ja, det skal jeg love for...

LOKE Overraskede mig ved at komme for tidligt hjem. Jeg har jo altid været en stor beundrer af Tor...

TOR Ved alle jætter...

LOKE Og især af hans ærbare hustru Sif. Og så tænkte jeg, at jeg ville overraske dem med en kostelig gave.

TOR Ha, ha og atter ha!

LOKE Jo hør nu efter, Tor. Freja går jo altid og vigter sig med sit halssmykke af guld.

FREJ Brisingen?

LOKE Det kan godt være. Jeg ved, at det er Sif ked af. Som om selveste Tors hustru skulle være ringere end Freja.

TOR Nååååh!?

LOKE            Så tænkte jeg: Jeg vil overraske Sif og Tor med en helt usædvanlig gave. Jeg vil skaffe Sif et hår af det pureste guld.

TOR & FREJ    Hvad vil du?

LOKE            Give Sif et hår af guld, så hun ikke mere skal stå tilbage for den opblæste Freja.

FREJ            Hov, hov. Det er min søster, du taler om!

TOR            Hold mund, Frej.

LOKE            Jeg måtte jo have en model af Sifs hår, så mens hun sov, listede jeg mig ind og lånte hendes hår. Men så kom du hjem, før sagen var ordnet.

TOR            Og hvordan havde du så tænkt dig at skaffe hår af guld?

LOKE            Jeg kender to dværge, som er mestre i at smede alt. Og så skylder de mig en tjeneste.

FREJ            Nej, ved du nu hvad. Den er helt derude, hvor ikke engang Odins ravne vender.

TOR            Hold mund, Frej. Vil det sige, at du virkelig kan skaffe Sif hår af det pure guld?

LOKE            Så let som at klø dig i nakken. Men du ødelagde overraskelsen ved at komme brasende.

TOR            Du snakker alt for godt for dig. Men du skal slippe, til jeg har set håret på Sifs hoved. Kom, lad os tage af sted med det samme.

LOKE            Nej, nej. Det går sandelig ikke. Jeg har svoret ved alt, hvad der er mig helligt plus en tre, fire andre ting, at jeg aldrig vil røbe, hvor de bor. Desuden er det dybt inde i et meget mørkt bjerg. Og indgangen er så lille, at du aldrig vil kunne mase dig igennem.

FREJ            Det begynder at lugte det her.

TOR            Du har ret. Han er ude på numre, den modbydelige lille ...

LOKE            Hold så op for Ymer da også! Jeg sværger ved min ære... Og hvis du er så bange for, at jeg skal stikke af, så kan du bare få Odin til at sende sine ravne ud og finde mig. Du vil jo gerne have guldhåret. Ikke?

TOR           Jeg er ikke tryk ved det... Du kan få tid til solen går ned. Er du ikke tilbage med guldhåret inden da, så er der ikke noget, der kan redde dig. Og tro ikke, at du slipper lige så let som dine ondskabsfulde børn: Fenrisulven nøjedes vi med at lænke fast, og Midgårdsormen smed vi bare i havet, men dig skal jeg...

LOKE          Du behøver slet ikke at få nogen gode ideer. Jeg skal være her længe før aften.

TOR           Det er lige før jeg håber, du snyder mig.

FREJ          Hør nu lige her, Tor...

TOR           Hold mund, Frej. Jeg har besluttet mig. Det stinkende ådsel får en chance til. Men Odin skal have det at vide med det samme. Kom så.

*(Tor og Frej ud)*

LOKE          Pyyh ha! Der var jeg tæt på mit personlige Ragnarok. Hvad skulle man gøre uden folks forfængelighed!

# Gudernes våben

## 2. scene. Dværgenes hule

*(Sindre står ved en blæsebælg)*

LOKE *(Ind)* Vel mødt, Sindre.

SINDRE Ha hmm.

LOKE Tak skal du have. Du er en mand af få, men velvalgte ord.

SINDRE Ha hmm.

BROK *(Ind)* Nå, er det dig, Loke.  
Du skal nu alligevel være hilset.

LOKE Tak skal du have, Brok. Du er altid så overstrømmende. Jeg skulle lige til at fortælle din bror, hvorfor jeg er kommet.

BROK Hvorfor du er kommet. Du plejer da ellers "bare lige komme helt tilfældigt forbi". Men det er slut! Vi laver ikke mere for dig. Vi er færdige med dig. Vi er helt færdige!

LOKE Så er det altså rigtigt. Det var lige præcis det, Tor sagde.

BROK Hvad sagde han?

LOKE Han sagde: De er helt færdige. Jeg sagde ellers til ham, at hvis der var nogen, der kunne lave det, så var det Brok og Sindre. Men Tor sagde: Ha, de undermålere, de er helt færdige.

SINDRE Ha hmm.

BROK Hvad skulle vi være helt færdige med? Hvad fabler du om?

LOKE Jo, ser du. Odin har fået en tosset ide med at give gaver til Solhverv. Og så sagde jeg: Jeg kender Brok og Sindre, de er de helt rigtige til at lave gaverne.

SINDRE Ha hmm.

LOKE Så var det, Tor sagde: Brok og Sindre, de oldinge, de kan ikke mere. De er helt færdige.

BROK           Jeg skal give ham helt færdige! Hvad var det, vi ikke kunne lave?

LOKE           Jah, vi talte om tre gaver. Den ene var en paryk til Sif. Af det pureste guld. Som skulle gro på hendes hoved. Så nåede vi ikke længere, før Tor sagde...

BROK           Tak! Du behøver ikke gentage det igen. En paryk af guld. Barnemad! Helt færdige! Ha! Sindre, træk bælgen, mens jeg smeder. *(Ud)*

LOKE           Det var jo netop det, jeg sagde: Brok og Sindre, de klarer, hvad det skal være.

SINDRE        Ha hmm.

BROK           *(Ind)* Se så her. Det var guldhåret. Det vokser fast af sig selv og gror som rigtigt hår.

LOKE           Imponerende. Det var den første ting.

BROK           Ja, nu tager jeg et stykke træ, så skal du bare se! *(Ud)*

LOKE           Smede et stykke træ! Jeg har da aldrig kendt nogen, så fantastiske som jer.

SINDRE        Ha hmm.

BROK           *(Ind)* Se så. Her ser du skibet Skibladner! Når du får brug for det, folder det sig ud og bliver til et høvdingeskib. Det har ingen årer, for det har altid medvind!

LOKE           Fantastisk! Det var to ting.

BROK           Nu tager jeg et stykke jern, så skal du bare se! *(Ud)*

LOKE           Et stykke almindeligt jern. I vil blive husket som de største smede, der har været til.

SINDRE        Ha hmm.

BROK           *(Ind)* Se så. Et spyd. Men ikke et ganske almindeligt spyd. Når du kaster det, rammer det præcis, hvor du vil, og så vender det tilbage i hånden på dig. Gungner hedder det.

LOKE           I har virkelig overgået jer selv. I har lavet verdens tre underværker! De vil aldrig kunne overgås.

BROK           Det er vist i høj grad et spørgsmål om, hvordan hvem ser på det. Jeg skulle da mene, at vi allerede har lavet adskillige ting, der overgår de her småting. Har du nogensinde set den lænke, der holder Fenrisulven fanget? Nej vel. Den er så tynd, at du ikke kan se den, og alligevel er den det stærkeste i hele verden:

Lyden af listende kattepoter, klip af kvindernes skæg.  
Fuglenes spyt og fiskenes ånde bundet med bjergenes rødder,  
med varmen fra isen og kulden fra ilden.  
Fluks får du fælden, som Fenris fanged.  
Se, det var smedekunst! –  
Er der forresten ikke noget om, at Fenrisulven er i slægt med dig?

LOKE           Åh, en slags fjern slægting måske...

SINDRE        Hæ hæ hæ hæ.

LOKE           Jeg må give dig ret, Brok. Det var godt smedet. Men det var også, mens I var unge og friske. Den slags stordåd kan I ikke lave nu.

BROK           Du taler, som du har forstand til: Megen lyd, men ringe mening. Til et mesterstykke hører også mange års erfaring og håndelag. Men du får ikke mere af os. Vi arbejder ikke gratis for dig mere, Loke Luskepels.

LOKE           Det siger du bare, fordi du ved, at jeg aldrig betaler for noget. Men vi kan jo vædde. Jeg sætter gerne mit hoved i pant på, at I ikke kan lave tre ting til, som er bedre end dem, I lige har lavet.

BROK           Hvad skulle vi dog bruge dit hoved til? Du bruger det jo ikke engang selv!

SINDRE        Ha hmm.

BROK           Jah, det var selvfølgelig en ide, Sindre. Og så er resten af verden også fri for mere vrøvl med ham. Top, Loke. Vi går ind på væddemålet. Men guderne skal dømme, hvilke ting der er bedst. Dig tror jeg ikke over en dørtærskel.

SINDRE        Ha hmm.

BROK           Træk så bælgen, Sindre. Nu skal der smedes kunst. *(Ud)*

LOKE           Puh ha! Her bliver godt varmt, når I smeder sådan. Jeg tror, jeg går udenfor et øjeblik.

*(Loke ud, hvæps stikker Sindre på hånden.)*

SINDRE        Av!

BROK           *(Stemme)* Lad dig ikke forstyrre. Det er svært nok endda.

*(Hvæps ud, Loke ind. Brok ind)*

BROK           Hvad siger du så, Loke? Denne her galt hedder Gyldenbørste. Den kan løbe så hurtigt som en hest. Og får du brug for guld, så klipper du bare dens børster.

LOKE           Joh, det kan vel være meget praktisk.

BROK           Meget praktisk! Det er genialt! Er du klar Sindre? Ingen pauser før vi er helt færdige. *(Ud)*

LOKE           Det kan godt være, at I er vant til varmen, men det er jeg ikke. Jeg trækker lidt frisk luft.

*(Loke ud, hveps stikker Sindre på armen.)*

SINDRE        AUV.

BROK           *(Stemme)* Rolig Sindre. Koncentrer dig. Ilden skal være helt jævn.

*(Hveps ud, Loke ind. Brok ind)*

BROK           Hvad siger du så, Loke. Er den ikke fornem?

LOKE           Undskyld jeg siger det, men det forekommer mig, at jeg har set guldringe før.

BROK           Det er nok muligt, men ikke en som denne her. Draupner hedder den, og hver niende nat drypper den otte guldringe fra sig, lige så store som den selv. Men nu til det sidste. Det bliver jern denne gang, så skal jeg bruge meget varme, Sindre.

*(Ud)*

LOKE           At I kan holde til den varme. Jeg må ud og køles lidt af.

*(Loke ud, hveps stikker Sindre i hovedet, så han slipper bælgem.)*

SINDRE        Aaaaaav!

BROK           *(Stemme)* Sindre, du laver brok i det hele. For Midgårdsormen da osse.

*(Hveps ud. Brok ind. Loke ind)*

BROK           Jeg har på fornemmelsen, at luskepelsen der har forsøgt at lave numre. Men det lykkedes dig ikke. Se her: Hammeren Mjöllner! Den rammer lige, hvor du vil have det, og springer tilbage i hånden på dig. Der er ikke det jættehoved, der kan holde til at få den i panden. Skaftet blev lidt for kort, fordi bælgem stoppede. Men det er kun en skønhedsfejl.

LOKE           Jeg må indrømme, at jeg er en smule skuffet over jeres formåen. Jeg havde virkelig troet, at I kunne lave nogle helt exceptionelle ting.

BROK           Det skal du slet ikke bryde dit stakkels hoved med, lille Loke. Især da du ikke ved, hvor længe du har det. Lad os tage til Valhal og lade guderne dømme. Sindre, du bliver her og holder ilden ved lige. Jeg kommer snart igen. Og så skal vi lave et hovedværk.  
Næ næ næ, du skal slet ikke hjælpe med at bære, lille Loke. Jeg skal nok selv passe på tingene.

*Loke og Brok ud*

SINDRE       Ha hmm.



# Gudernes våben

## 3. scene. Valhal

*Frej, Odin, Tor, Loke, Brok*

- ODIN Det er alt sammen smukke, nyttige og værdifulde ting. I kan til fulde være stolte af jeres håndværk. Fremover har I min tilladelse til at kalde jer: Leverandører til Valhal.
- BROK Tak, høje Odin. Men hvad beslutter I? Hvad for tre ting er de bedste. De tre første eller de tre sidste?
- ODIN Lad os nu se. Sif beholder selvfølgelig håret. Det har hun rigelig fortjent, og det kan ikke være smukkere på nogen anden. Skibladner får du Frej, men spyddet Gungner er en høvding værdigt, så det beholder jeg.
- TOR Hvis ikke der er nogen, der har noget imod det...
- ODIN Tor! Hvornår lærer du bare en smule tålmodighed! Frej, du får også Gyldenbørste, så tager jeg Draupner. Der er brug for mange belønninger til faldne stridsmænd. Så er der Mjöllner tilbage.
- TOR Åh, åh.
- ODIN Hvem skal have den?
- TOR Åh, åh.
- ODIN Den får du, Tor.
- TOR Mjöllner!
- ODIN Med den i din hånd vil vi være uovervindelige.
- TOR Jeg kan ligefrem høre for mig lyden af jættehoveder, der flækkes. Jeg kan se for mig...
- LOKE Du lærer nok aldrig at tage bare en smule hensyn til folks finere følelser, hvad?
- TOR Jeg lærer i hvert fald aldrig at tage hensyn til dig, jætteyngel. Hvis det ikke var for dig...

ODIN            Ville vi aldrig have fået disse kostelige gaver. Det var nok ikke din hensigt fra starten, Loke, men alt vendte sig jo til det bedste. Hvad dig angår ... er jeg bange for, at jeg kommer til at undvære dine tjenester fremover. For med Mjöllner blandt de sidste tre ting, dømmes jeg dem til at være de bedste.

TOR             Bravo, Odin! Bliv du bare her lille Loke. Skulle du få lyst til at stikke af så husk, at nu har jeg hammeren.

BROK            En retfærdig dom, høje Odin. Med din tilladelse vil jeg indkassere min gevinst.

LOKE            Hvad mener du med at indkassere din gevinst?

BROK            Nu skal du ikke snakke dig fra, at du satte dit hoved ind på, at de sidste tre ting ikke var de bedste.

LOKE            Jeg snakker mig aldeles ikke fra noget. Og en gæld jeg ikke kan komme udenom, betaler jeg selvfølgelig. Hov stop! Væddemålet gjaldt mit hoved og kun mit hoved. Det er dit, hvis du kan få det, men halsen rører du ikke. Den er stadig min!

BROK            Jamen... Hvordan kan jeg få dit hoved uden at hugge halsen over.

LOKE            Det er så sandelig dit problem. Et væddemål skal overholdes af begge parter.

BROK            Jamen... Når jeg ikke må røre halsen ...

ODIN            Det ser ud til, at Loke har overlistet dig, og os andre med, endnu en gang. Halsen må du ikke røre, så jeg kan ikke se, hvordan du vil få fat i hovedet.

BROK            Så blev jeg den lille igen. Men hævn vil jeg i det mindste have.  
*(Springer på Loke og vælter ham)*  
Og da hovedet er mit, kan jeg gøre ved det, hvad jeg vil. Jeg syr dine læber sammen. Så du ikke kan besnakke mig en anden gang.

TOR             *(Ler bragende)*

LOKE            Nej det kan du ikke... mmmmm... mmmmm.

ODIN            Ja ja da. Det kan vel give os fred nogen tid. Men hvor længe? Hårdt holder det at tæmme mand, der vil tale!

# Tidernes morgen

## Urds brønd

*Urd, Skuld, Verdandi*

- URD            Enfoldige gamling, hvad så du i brønden?  
Så du så dybt, at du fandt dit svar?
- ODIN           Gråskæg jeg kaldes, og gammel er jeg.  
Dit svar, vise Urd, var rigtigt som noget.  
Dog, jeres viden skal kappes med min.  
Sig, ædle søstre, hvis ellers I ved det,  
hvordan det gik til i tidernes morgen,  
dengang da Tor fik hammeren stjålet.
- SKULD        Enfoldige gamling, dit spørgsmål er simpelt.  
Se blot i brønden, der samles vor viden.  
Se dybt i vandet, der har du dit svar.

# Tors Brudfærd

## 1. scene. Valhal

*(Tor vandrer hvileløst om)*

- FREJA *(Ind)* Nå, der er du! Nu vil jeg altså vide, hvad det er, du har for. Du kommer farende hu hej vilde jætter for at låne min fjederham. Det kan ikke gå stærkt nok. Skulle du ikke ud og flyve?
- TOR Næh, det blev ikke til noget.
- FREJA Hvor har du så min fjederham? Du ved, jeg ikke låner den ud til hvem som helst.
- TOR Joh, ser du Freja... Jeg har den ikke sådan lige i øjeblikket.
- FREJA Vil det sige, at du har lånt min fjederham ud? Hvad!? Hvor er den henne? Hvem har den?
- TOR Tag det nu roligt søde Freja.
- FREJA Jeg skal give dig søde Freja, hvis du ikke fortæller, hvem der har min fjederham!
- TOR Ja ja. Det har Loke, men ser du...
- FREJA Loke! Loke!!! Og du ved, at han er den eneste, jeg aldrig ville låne min fjederham! Åh Tor! Gid den smule hjerne, du har, må skrumpe ind til ingenting!
- TOR Jamen Freja. Det er skrækkeligt.
- FREJA Det bliver værre endnu. Gid din appetit og din tørst må forsvinde...
- TOR Freja! Hammeren er væk!
- FREJA Gid din manddom må visne helt bort! Gid din ... Hvad siger du?
- TOR Hammeren er væk!
- FREJA Hammeren er væk!? Hvordan kan hammeren være væk? Det er Loke, den bastard!

TOR           Nej nej nej. Det troede jeg også først, men det er endnu værre. Det må være en udefra. En jætte!

FREJA        Jamén så gør da noget! Så find den dog!

TOR           Det prøver jeg jo også på. Loke er fløjet ind over jætteland i din fjederham for at lede efter den. Uden hammeren kunne jeg jo ikke selv tage af sted. Det var derfor jeg absolut måtte låne...

FREJA        Stille! Hør! Det er vingeslag.

TOR           Loke, Loke! Har du fundet den?

LOKE         *(Stemme)* Jeg ved, hvor den er. Gør plads dernede. Den er svær at styre denne her.

FREJA        Nej, sig os først, hvad du har fundet ud af. Så får han ikke tid til at udpønske nogen skurkestreger.

TOR           Skynd dig og sig, hvor den er.

LOKE         *(Stemme)* Det er Trym, der har hugget den. Må jeg ikke nok komme ned?

TOR           Hvad mere?

LOKE         *(Stemme)* Han vil kun aflevere den, hvis han får Freja til kone.

FREJA        HVAD FOR NOGET?!!!!

*(Ved Frejas brøl falder Loke ned fulgt af fjederhammen.)*

LOKE         For alle tudser og padder da også. Kan du ikke lade Tor om at skræmme livet af folk.

FREJA        Hvad var det, du sagde?

LOKE         Jeg sagde: Kan du ikke lade Tor om at... Hov, rolig! Jeg er modstander af vold. Når det går ud over mig. Trym vil have dig til kone. Det er betingelsen for at ...

FREJA        For syvtusindesyvhundredesyvoghalvfjerds edderorme!  
Aldrig i mit liv har jeg hørt magen til vanvid!

TOR           Nåh, det ved jeg da ikke. Ret beset så er Trym da ikke noget dårligt parti.

FREJA Hvis du tror, jeg så meget som vil overveje at gifte mig med Trym, så er du ligeså vanvittig som Loke letben der, så er du ligeså...

TOR Jamen Freja. Han har hammeren!

FREJA Du kan rende mig langt op under skørterne med den hammer! Svaret er nej, nej, nej og atter nej!!!

*(Freja ud med fjederhammen efter)*

LOKE Ja man kan da sige, at Freja udtrykker sig rimelig tydeligt.

*(Balder, Frej, Frigg, Odin ind)*

BALDER Hvad er det for en larm I holder. I lyder så ophidsede.

FREJ Hold mund Balder. Hvad har du gjort ved min søster? Hun er helt fra den og bander og svovler.

FRIGG Min kære dreng, hvad er det nu, du har rodet dig ind i? Du ved da, du altid kan komme til din mor, når du har problemer.

ODIN Ja, jeg ville jo hellere have hørt det fra dig end fra mine ravne.

BALDER Altså! Har I noget imod at fortælle mig, hvad det er, der foregår?

LOKE Det er Ragnarok! Det er Ragnarok, der er begyndt!

ODIN Nåh, så galt er det vel heller ikke. Selv om det kan være slemt nok endda. Tor, er du blevet mundlam? Fortæl os stille og roligt, hvad du har fundet ud af.

TOR Hammeren er væk! Jeg vågnede og kunne ikke finde hammeren. Den er væk.

ODIN Væk er den vel egentlig ikke. Loke har vist fundet ud af, hvor den er.

LOKE Det er Trym, den storskvaldrende jætte, der har den. Men han vil ikke sige, hvor han har den. Den er begravet syv mile under jorden. Vi kan kun få den igen ved at lade ham få Freja til kone.

ODIN Han er egentlig ganske udspekuleret, ham Trym. Når vi ikke har hammeren, kan vi ikke overvinde ham. Og får han Freja til kone, bliver han medlem af familien. Og så kan vi ikke hævne os på ham.

TOR Jamen, Freja vil slet ikke have ham!

FRIGG Nej, det vil jeg også nok sige. Der må være visse grænser!

BALDER Jamen hammeren. Det er jo forfærdeligt!

FREJ Det vil jeg sige dig, Tor. Du generer ikke Freja igen!

ODIN Rolig alle sammen! Tavs tier tænsom mand, til kloge ord han lader lyde. Der rinder mig et gammelt ord i hu: Kan du ej få den, du elsker, må du elske den, du får. Hvad siger det jer?

LOKE Jah... Trym kan jo ikke få Freja.

ODIN Og så?

LOKE Så må vi narre ham, så han tror, han får hende.

ODIN Helt rigtigt.

FREJ Bravo Loke.

BALDER Pletskud.

FRIGG Jeg forbyder jer at lokke nogen kvinde ud til den grove karl!

LOKE Så må hun være en forklædt mand.

ODIN Helt rigtigt.

FREJ Bravo Loke.

BALDER Pletskud.

LOKE Og det må være Tor, så han kan mærke, at det er den rigtige hammer.

ODIN Helt rigtigt.

FREJ Bravo Loke.

BALDER Pletskud.

TOR Nej! Må Midgårdsormen spy mig fuld af edder og forgift!

ODIN Det vil den, Tor. Og os andre med, hvis ikke du får din hammer igen.

FRIGG Du må virkelig selv gøre noget for at opveje din sløsethed.

FREJ Du vil blive den flotteste pige, vi nogensinde har giftet væk.

BALDER Og når du har hygget dig i brudesengen, får du hammeren i morgengave.

TOR I er vel nok morsomme, hvad! Men det går ikke. Jeg bliver så rasende, så jeg ikke ved, hvad jeg selv siger, og så har jeg røbet det hele.

LOKE Du skal slet ikke sige noget, Tor. Jeg skal nok tage med som terne og snakke for os begge to. Kom, søde Tor. Din brudekjole venter!



# Tors Brudfærd

## 2. scene. Tryms gård

*Trym, Tryms søster*

TRYM Nu må de snart være her. Så lang tid tager det da heller ikke fra Valhal. Ih, hvor jeg glæder mig.

SØSTER Fald ned, dit store drog. Lad være med at skabe dig sådan.

TRYM Hør nu her, søster. Det er den største dag i mit liv. Tænk dig at blive gift med selveste Freja! Vær dog lidt glad på mine vegne.

SØSTER På dine vegne, ha! Hvad så med mig? Har jeg måske ikke klaret husholdningen godt nok?

TRYM Jo, jo, jo!

SØSTER Har jeg måske sagt noget til, at du har slæbt kvindfolk med hjem!

TRYM Nej, nej, nej!

SØSTER Hvad skal så de narrestreger til? Og så i din alder!

TRYM Det er jo netop det! Man bliver jo ikke yngre. Og så vil man jo gerne have sit eget til at komme med varm mjød og pusle om en. Men det forstår du ikke.

SØSTER Jeg forstår udmærket, at jeg ikke er god nok mere.

TRYM Sådan er det jo ikke ment, søster. Sch!  
Der kommer nogen. Det må være hende. Har du alt klar?

SØSTER Ja, Hel bedre det. Alt er klart, som du vil have det.

*(Tor og Loke ind forklædt som kvinder.)*

TRYM Hil dig, du underskønne! Vær hilset du slørede Freja! Trym byder dig velkommen. Trym, den største, den smukkeste og den rigeste af...

TOR Grrrrr.

LOKE Vær stille, Tor.  
Hil dig Trym, du jættestore høvding. Freja hilser dig. Vi iler for at lyde dit bud.

TRYM Godt, godt. Hil dig Freja, du smukkeste af alle i Midgård, Udgård og Valhal!

LOKE Hil dig, Trym, du rigeste af jætteslægten. Det siges, at finder guldet vej til din skatkiste, så ser det aldrig dagens lys mere.

TRYM Kan nok være. Men Freja, du behøver ikke at lade en anden tale for dig. Det kan være, det er moderne på de finere steder, men ikke her. Sig du blot, hvad du har lyst til. Og smid du bare sløret. Det bruger vi heller ikke her.

LOKE Nej, det går sandelig ikke... Jeg mener... Ak Trym. Otte dage og otte nætter har Freja grædt og hylet af længsel efter Trym. Hun har ganske mistet stemmen og er desuden frygtelig hæs. Derfor har hun bedt mig om at tale for sig. Sløret vil hun gerne beholde på lidt endnu. Hun er så blufærdig. Det er bare en af hendes mange gode vaner.

TRYM Har hun længtes sådan? Det har jeg også. Jeg er blevet helt sulten af det, og I må da også være sultne efter den lange rejse. Kom og tag til takke med, hvad huset formår.

LOKE Freja takker dig. Hun indrømmer, at hun er en smule brødflov.

TRYM Sæt dig ved min side i højsædet, Freja.

SØSTER Fedekalven, som skulle have varet vinteren over. Mjøden, som skulle have ...

TRYM Søster! Nu skal vi have en lur.

LOKE Hvad skal vi?

*(Lurblæsning, mens Tor æder, æder og æder.)*

TRYM Næh ... Du godeste ... Øj øj øj øj øj øj øj. Aldrig har jeg set nogen sætte så store mængder mad og mjød til livs! Sig mig engang, er det hendes normale appetit?

LOKE Ak, Trym. Otte dage og otte nætter har Freja ikke spist af bare længsel efter Trym.

TRYM Nå sådan. Jeg var lige ved at blive nervøs. Mere mjød, søster! *(Hen til Tor)* Søde Freja, her hos os afslutter man bryllupsmiddagen med et lille kys... Huh ha, for hvasse øjne du har!

LOKE Ak Trym. Otte dage og otte nætter har Freja ikke sovet af bare længsel efter Trym. Derfor brænder hendes øjne sådan.

TRYM Det gik mig til marv og ben...  
Nå. Til et rigtigt bryllup hører en rigtig brudedans.

SØSTER *(Til Tor)* Hvis du er interesseret i, at det skal gå dig godt her i huset, og der ikke skal blive for meget vrøvl med Trym, så skulle du give mig de guldringe, du har på armen.

TOR Grrrrr.

TRYM Ja kom, søde Freja. Lad os danse.

*(Der danses en grotesk og drukken dans. Også Loke og søster)*

TRYM Åårh. Jeg kan mærke, at der er saft og kraft i Freja. Kom, brudesengen venter.

LOKE I kommer nu til at vente et lille øjeblik endnu. Jeg har fået besked på at sikre mig, at medgiften er i orden. Det var vist noget med en hammer?

TRYM Jo jo da. Her er den. Stik du bare hjem til aserne med den, for nu kan jeg ikke vente længere.

TOR *(Kaster sløret)* Nej! Nu har vi ventet længe nok. Nu skal der bestilles noget. Ikke sandt Mjöllner!

JÆTTER Tor! Tor!

*(Mørke, skrig, råb, larm, brag.)*

LOKE *(Stemme)* Nej, Tor, det er mig!

TOR *(Stemme)* Flyt dig!

*(Lys igen. Jætterne ligger i en stor dyng. Alt er rodet.)*

TOR *(Ler bragende)* Ved du hvad, Loke.  
Det var Fenrisedeme det bedste bryllup, jeg nogensinde har været med til.

# Tidernes middag

## Urds brønd

*Urd, Skuld, Verdandi*

- SKULD      Enfoldige gamling, hvad så du i brønden?  
Så du så dybt, at du fandt dit svar?
- ODIN        Gråskæg jeg kaldes, og gammel er jeg.  
Dit svar, vise Skuld, var rigtigt som noget.  
Dog, jeres viden skal kappes med min.  
Sig, ædle søstre, hvis ellers I ved det,  
hvordan det gik til i tidernes middag,  
dengang da Tor med jætterne dysted'.
- VERDANDI   Enfoldige gamling, dit spørgsmål er simpelt.  
Se blot i brønden, der samles vor viden.  
Se dybt i vandet, der har du dit svar.

# Tors kappestrid

## 1. scene. Et bjerglandskab

*Tor, Loke, Tjalfe*

- TJALFE      Tor, kan vi ikke nok holde pause nu? Nok er jeg en god sprinter, men de her heldagsmarcher kan mine fødder altså ikke holde til.
- LOKE        Hør den uskyldiges røst.
- TJALFE      Gør nar du bare, Loke. I er guder, så I kan bare vade af sted hele dagen. Men jeg får vabler, gør jeg!
- TOR         Du har ret, Tjalfe. Vi holder hvil her. Hvor langt har vi igen, Loke?
- LOKE        Jah, sådan lige præcis hvor langt, det er lidt svært at sige.
- TOR         Sig mig, hvad tror du egentlig, du er med for? Hvis nogen skulle kende jættilandet, så må det da være en af jætteslægten.
- LOKE        Det er nu ikke helt så ligetil. Jætterne holder meget af landskabsarkitektur, så en gang imellem flytter de lidt rundt på bjergene.
- TJALFE      Der kan du høre Tor. Vi er faret vild.
- LOKE        Nåh, vild og vild. Det ville måske nok hjælpe lidt, hvis der var en indfødt, vi kunne spørge. Men sådan indenfor en tusind mil ved jeg da godt, hvor vi er.
- TOR         Det siger jeg dig Loke: Det bliver ikke mig, der kommer til at bære Tjalfe.
- TJALFE      Hør! Hvad er det, der gungrer?
- (Der lyder tunge skridt)*
- LOKE        Jorden ryster.
- TJALFE      Det er jordskælv!
- TOR         Nej, det er en mand. En Kæmpe!
- SKRYMER    *(Stemme)* Vær hilset, småfolk. Hvad bestiller I dog her, så langt fra alfarvej?
- TOR         Vær hilset, fremmede. Jeg er Tor, og vi er på vej til Udgårdsløke.

SKRYMER *(Stemme)* Så du er den store Asator. Jeg er Skrymer, den lille.

*(Skrymer kommer ind. De andre springer for livet)*

SKRYMER Og I er på vej til Udgårdsloke. Så går I da den nærmeste omvej.

TOR Vi er måske en smule på afveje. Kan du sige os et par kendemærker, vi kan gå efter?

SKRYMER Det kunne jeg vel nok. Kan du se de tre bjergtoppe?

TOR Ja.

SKRYMER Fra toppen af dem kan du se tre andre bjergtoppe i horisonten.

TOR Ja, og så?

SKRYMER Når du kommer til toppen af dem, kan du se endnu tre bjergtoppe. En dagsmarch på den anden side ligger Udgårdslokes gård.

TJALFE *(Til Loke)* Og du vidste, hvor vi var henne!

TOR Tak, Skrymer. Det var klar besked.

SKRYMER Ikke helt. Jeg må hellere fortælle jer, at udover at der er meget, meget længere, end der ser ud til, så skal I over miledybe kløfter, gennem rivende elve og glødende lavamarker.

Kom med mig i stedet for. Jeg har den smukkeste gård i hele jætteland. Og så ligger den lige om bjerget der.

TOR Jeg har nu bestemt mig for at besøge Udgårdsloke. Og Loke bærer med glæde Tjalfe hele vejen.

SKRYMER Men hvad vil I dog hos Udgårdsloke? Jeg håber for jeres egen skyld, at I er inviteret. Får han ubudne gæster, river han dem i småstykker og fodrer sine ulve med dem.

TOR Jeg er Tor, og jeg har været til rivegilde førend i dag.

LOKE Ja, jeg har nu altid ønsket mig at se et mønsterbrug. Hvad siger du, Tjalfe?

TJALFE Ja. Det kan være, vi kan få nogle staldfiduser.

TOR Vi fortsætter, har jeg sagt!

SKRYMER Ja ja da. Efter hvad jeg har hørt om dig, troede jeg, at du synede af lidt mere i landskabet. Jeg selv hører ikke til de mindste, men Udgårdsloke har mænd, der er både større og stærkere end mig. Og de lader sig ikke sige noget på af småfolk.

TOR Jo større de er, jo tungere falder de.

SKRYMER Det kan være rigtigt nok. Men med dit iltre sind ville jeg nu alligevel lægge vejen uden om.

TOR Jeg har nu engang bestemt mig for at ville se denne Udgårdsloke.

SKRYMER Nå, ja. Det bliver ikke min begravelse. Jeg vil drage videre på min færd. Og hvis du er klog, så stopper du din her.

TOR Tak for dit råd, men jeg har besluttet mig.

SKRYMER Lykke på rejsen da. Stædig mand kan også sejr vinde.

TOR Lykkelig færd til dig, Skrymer.

*(Skrymer ud)*

TOR Nå, Loke. Det ser ud til, at der er et stykke vej endnu.

LOKE Hvis jeg havde den udsigt, han har, så skulle jeg også hurtigt finde frem.

# Tors kappestrid

## 2. scene. Udgårdslokes borg

*Udgårdsløke. Tor, Løke, Tjalfe ind*

UDG.LØKE Ejl! Hvad skuer mit øje? Om ikke der kommer småfolk til huse.  
Er I skjaldede eller tiggerpak, siden I ikke straks kommer med gaver til mig.

TOR Jeg er Tor! Og jeg giver kun gaver til mine ligemænd.

UDG.LØKE Er du Tor! (*Ler bragende og længe. Jætterne ler også*).

TOR Er det mig, du griner af? Er det mig, I griner af!

UDG.LØKE Hvor kan du dog tro det. Men efter hvad der fortælles om dig, havde jeg nu forestillet mig, at du så lidt anderledes ud.  
Hvem er dine følgesvende? Ham der ser mig bekendt ud.

TOR Det er Løke, og Tjalfe, min træll.

UDG.LØKE Jaså! Løke!

JÆTTEKOR (*Ophidset mumlen*)

UDG.LØKE Dig må vi tage os særligt af. Men ifølge reglerne skal vi jo holde fred. I det mindste indtil vi har spist. Men vi kan jo gøre, som vi har for skik, og holde kappestrid for at skærpe appetitten.

LØKE Det behøves ikke. Jeg er så sulten, så jeg kunne æde en okse.

UDG.LØKE Aha! Kapædning. Ja det er en idræt, der er en mand værdig.  
Lue! (*Lue ind*) Tør du æde om kap med Lue her?

LØKE Om jeg tør! Jeg er god til alt, hvor jeg skal bruge munden.

*(Et bord med mad kommer ind)*

UDG.LØKE Den, der først æder sig igennem til midten, har vundet.  
Parat. Start. Æd!

TJALFE Løke æd, Løke æd.

TOR Æd så Løke, æd så Løke.



JÆTTEKOR *(Under de foregående replikker) Æd, æd, æd. Æd, æd, æd.*

*(Lues bordende bryder i flammer, og Lue forsvinder)*

UDG.LOKE Holdt! Midten er nået.  
Ja, ja, lille Tor. De nåede midten samtidig, men Lue har vundet. Loke åd kun kødet, men Lue har ædt benene og fadet med.

LOKE *(Bliver dårlig)*

UDG.LOKE Gå du bare udenfor Loke. Når vi har ædt i en halv dag, så går vi også ud og brækker os. Så er der plads til et par retter mere.  
*(Loke vakler hurtigt ud. Bordet ud)*

TJALFE Det var snyd, var det. Jeg har serveret mange gange for Loke, og der er ingen, der kan æde så meget og så hurtigt som ham!

TOR Ja, det så mærkeligt ud at...

UDG.LOKE Nå, så du mener, det var snyd, Tjalfe. Så skal du have lov til at vælge den næste idræt. Hvis der da ellers er noget, du er god til.

TJALFE Jeg kan løbe hurtigere end alle andre tilsammen.

UDG.LOKE Din tunge kan løbe. Lad os så se, om dine ben også kan.  
Huge! *(Huge ind)* Du skal løbe om kap med Tjalfe. Når jeg siger til, løber I rundt om brønden og tilbage hertil.  
Parat. Start. Løb!  
*(Huge og Tjalfe ud)*

TOR Kom så Tjalfe. For alle havheste. Løb!

JÆTTEKOR Løb, løb, løb. Løb, løb, løb.

*(Huge og Tjalfe ind)*

TJALFE *(Forpustet)* Jeg kunne have vundet ... Men du sagde løb alt for hurtigt ... Og så løb Huge meget tættere på brønden.

UDG.LOKE Jamen søde Tjalfe, så får du da en chance til. Hen til døren igen.  
Parat. Start. Løb!  
*(Huge og Tjalfe ud)*

TOR Løb så Tjalfe, løb ... Åhh ... Han faldt ...

JÆTTEKOR Løb, løb, løb.

*(Huge ind)*

UDG.LOKE Ak ja, ak ja. Huge, gå du ud og tag dig en slurk mjød. Det har du fortjent.  
*(Huge ud)* Lad bare Tjalfe ligge. Han kan nok trænge til at hvile sig lidt.  
Nå, Tor. Dine mænd var jo ikke meget bevendt. Hvis du klarer dig lige så godt,  
har vi morskab til mange vintre.

TOR Jeg skal give dig alt det morskab, du vil have. Hvem skal jeg slås med? Dig?

UDG.LOKE Små slag, lille Tor. Husk du er gæst.  
Kom med gæstehornet. Du må være tørstig, og det er fyldt med den bedste  
mjød.  
*(Huge ind med hornet)*  
En ordentlig kæmpe tømmer det i ét drag.

TOR Så lille et horn ville vi ikke være bekendt at byde vores gæster i Valhal.  
*(Drikker. Latter fra jætterne)*

UDG.LOKE Det var et godt nip, Tor. Det kunne et treårs barn næppe gøre bedre. Prøv igen.  
*(Tor drikker dybt. Latter fra jætterne)*

UDG.LOKE Ja, ja. Det hænder, at folk med svage maver må bruge tre drag til at tømme  
hornet.  
*(Tor drikker ekstra dybt. Forskrækkede lyde fra jætterne)*

UDG.LOKE Stop, stop! Lad være med at sprænge dig selv.  
Du er godt nok den første, der ikke har kunnet tømme hornet. Man kan lige  
akkurat se, at det er sunket i det. Bær det ud.  
*(Huge ud med hornet. Loke vakler ind og sætter sig)*

TOR Jeg har på fornemmelsen, at der er luskeri med i spillet.  
*(Katten ind)*

UDG.LOKE Tor, du må huske på, at du er kommet blandt mandfolk.  
Men mandfolkedyst er nok ikke noget for dig. Se nu katten der! Vores småbørn  
plejer at slæbe rundt med den, så prøv at se, hvor højt du kan løfte den.

TOR En kat! Skulle jeg løfte på en kat?!

UDG.LOKE Sig bare til, hvis du ikke tror, du kan.

TOR Løfte en kat!  
*(Løfter under kattens mave. Latter fra jætterne)*  
Løfte... en... kat.  
*(Katten bliver længere og længere. Til sidst løftes den ene pote fra gulvet. Forskrækkede lyde fra jætterne)*

UDG.LOKE Holdt, holdt, det er nok ...  
Vi kan ikke have, at vores gæster ødelægger sig selv.  
Det ser ud til, at rygterne om din styrke trods alt kun er rygter.  
  
*(Katten ud)*

TOR Nu er jeg blevet vred! Og så vil jeg slås!

UDG.LOKE Glimrende. Vi holder meget af brydekampe. Men hvem skal brydes med dig?  
Du skulle jo nødig brække både arme og ben.  
  
*(Elle ind. Tjalfen vakler ind)*

TOR Jeg vil slås! Og det skal være med dig!

UDG.LOKE Ha ha ha. Tag du livtag med min gamle bedstemor. Vær nu ikke for hård ved ham.

TOR Ikke tale om, at jeg vil slås med en gammel ko...  
  
*(Elle tager livtag med Tor og tvinger ham langsomt i knæ. Rædselsslagne lyde fra jætterne)*

UDG.LOKE Stands, stop. Ikke mere!

TOR Nu er jeg sikker. Det går ikke rigtigt til. Der er snyd med i spillet, og jeg lader mig ikke snyde ustraffet.  
  
*(Elle ud)*

UDG.LOKE Vent! Vent et øjeblik.

TOR Nej! Nu skal du se idræt. For nu skal hammeren tale!

UDG.LOKE Nej, vent Tor. Der er noget, du må vide.

TOR Spyt ud. Din tid er kort!

- UDG.LOKE Du havde ret, da du sagde, det ikke gik rigtigt til.  
Kæmpen Skrymer var mig. Og du må da indrømme, at jeg gjorde, hvad jeg kunne for at få dig til at vende om. Da det ikke lykkedes, måtte jeg bruge trolddom.
- TOR Så var det altså snyd det hele!
- UDG.LOKE Lue er ilden, som fortærer alt. Derfor kunne han æde både benene og fadet. Huge er min egen tanke, og hurtigere end tanken er der ingen, der er.
- TOR Vandt du også over mig med trolddom?
- UDG.LOKE Ja i den kunst finder du ingen bedre end mig!  
Mjødhornets ene ende var stukket ned i havet, og da du drak til, kunne jeg høre, hvordan vandet sank, så det blev lavvande.
- TOR Hvad med katten? Hvorfor kunne jeg ikke løfte den?
- UDG.LOKE Katten var en bugtning af Midgårdsormens lange krop.  
Da du løftede dens ene ben, var du ved at rive Midgårdsormen op fra havets bund.
- TOR Og gamle Elle?
- UDG.LOKE Ja, hun var i al beskedenhed mit mesterværk!  
Elle er alderdommen selv. Havde en af jer sejret, var universet gået under!  
Selv min hal er en øjenforblændelse. Du skulle jo nødig finde ud af, hvor jeg egentlig har min borg. Se selv!  
*(Tor vender sig og Udgårdsloke forsvinder. Tor, Loke og Tjalfe hviroles rundt, mens scenebilledet skifter til bjerglandskabet.)*
- TOR Så skal du få løn som forskyldt! Udgårdsloke! Hvor er du? Kom og kæmp som en mand. Udgårdsloke!!!!
- LOKE Åh, min mave! Hvad råber du sådan for? Og hvad laver vi her midt i bjergene?
- TJALFE Mine stakkels fødder. Det føles, som om jeg har løbet i flere dage.
- TOR Vi er tilbage i ødemarken. Og Udgårdsloke er væk! Men jeg skal nok få fat i ham!  
Hvad står I og glor for?! Dumme stakler!  
Og Loke! Jeg sagde jo, at det ikke blev mig, der kom til at bære Tjalfe! *(Ud)*
- TJALFE Hyp, hyp.

# Tidernes aften

## Urds brønd

*Urd, Skuld, Verdandi*

VERDANDI Enfoldige gamling, hvad så du i brønden?  
Så du så dybt, at du fandt dit svar?

ODIN Gråskæg jeg kaldes, og gammel er jeg.  
Dit svar, vise Verdandi, var rigtigt som noget.  
Dog, jeres viden skal kappes med min.  
Sig, ædle søstre, hvis ellers I ved det,  
hvordan det gik til i tidernes aften,  
dengang da Balder sit banesår modtog.

URD Enfoldige gamling, dit spørgsmål er simpelt.  
Se blot i brønden, der samles vor viden.  
Se dybt i vandet, der har du dit svar.

# Balders død

## 1. scene. Valhal

*Frigg, Balder*

FRIGG Sover du stadigvæk godt?

BALDER Ja, mor.

FRIGG Ikke flere mareridt?

BALDER Nej. De holdt op, da du tog alting i ed.

FREJA *(Ind)* Balder! Kan du så holde op med det pjat.

BALDER Hvad for noget pjat?

FREJA Det pjat med at lege skydeskive for de andre.

BALDER Åh hvad. Vi synes alle sammen, det er skægt. Og der kan jo ikke ske noget.

FREJA Ikke ske noget! Jeg havde svoret, aldrig at ville låne min fjederham ud til Loke. Og hvem fløj i den? Så sig ikke, at der ikke kan ske noget.

BALDER Jamen der kan jo ikke ske mig noget! Og hvilken anden hær tror du er så heldig at have en rigtig levende skydeskive?

FRIGG Hold så op med at skændes I to. Balder, skulle du ikke mødes med de andre?

BALDER Jo, mor. Jeg er gået. Til træffestedet. *(Ud)*

*(Loke ind)*

FREJA I er en samling krigsliderlige mandfolk alle sammen. Og det kan I godt få at vide personligt! *(Ud)*

FRIGG Ja, ja. Ungdom og visdom har altid været uforenelige størrelser.

LOKE Sikke da et krigshumør Freja var i. Hvorfor er hun så gal på Balder?

FRIGG Hun kan ikke lide, at de andre bruger ham til at skyde til måls efter. Hun er bange for, at det skal gå galt.

LOKE Ja, hvorfor gør det egentlig ikke det? Jeg troede ellers, at Balder var blevet bange på det sidste.

FRIGG Nåh, bange og bange. Han var blevet urolig, fordi han drømte, han skulle dø.

LOKE Jamen, hvor kan det så være, at han lader de andre skyde på sig? Jeg tør vædde med, at du har haft en finger med i spillet, Frigg.

FRIGG Det skal vi nu ikke vædde om, for det har jeg faktisk. Jeg blev også urolig. Og derfor har jeg fået løfte fra alle ting om, at der ikke er noget som helst, som vil skade Balder. Hverken bevidst eller ubevidst.

LOKE Nej, ved du nu hvad, Frigg. Det er både umuligt og uoverkommeligt. Det tror jeg ikke på.

FRIGG Det er nu sandt alligevel. Og det var slet ikke så svært. Balder er elsket af alt og alle.

LOKE Hvad med klippen? Han kunne blive knust af en sten.

FRIGG Den har svoret.

LOKE Hvad med vandet? Han kunne drukne i en bæk.

FRIGG Det har svoret.

LOKE Og ilden? Han kunne indebrænde.

FRIGG Den har svoret.

LOKE Hvad med metallerne? Han kunne skære sig og forbløde.

FRIGG De har svoret.

LOKE Hvad så træerne? Han kunne blive knust under en vindfælde.

FRIGG De har svoret.

LOKE Hvad med dyrene, slangerne, insekterne?

FRIGG De har alle svoret.

LOKE           Jeg giver op. Det ser ud til, at du har tænkt på alt. Er der virkelig ikke en eneste lille bitte ting, du ikke har kunnet få til at sværge?

FRIGG         Nej ikke en eneste! Balder er faktisk elsket af alt og alle ...  
 Det var nu godt, du spurgte. Jeg kom lige i tanker om, at der er en, jeg ikke har spurgt. En lille, ny og ussel grøn plante, Misteltenen. Den er så uanselig. Men nu vil jeg alligevel tage den i ed også.

*(Tor og Hermod ind)*

TOR            Nå, Frigg. Er du ikke ude og se på skydningen?  
 Hvad lusker du om for Loke? Jeg har jo sagt, at jeg ikke vil have dig i nærheden, når vi skyder!

LOKE         Jeg har vel lov til at tale med Frigg. Hvad siger du, Hermod? Er det ikke rimeligt, at...

TOR            Ud, sagde jeg! Og det skal være nu! Skal du have hjælp?  
*(Tor sparker Loke ud af scenen)*

HERMOD       Er du nu ikke lidt grov, Tor. Han var jo ved at gå.

TOR            Jeg bliver efterhånden så eddersplintrende rasende bare ved synet af den overløber. Det er hver gang, han er blandet ind i noget, så bliver der problemer.

FRIGG         Du ved jo godt, at Odin på sin vis synes om ham.

HERMOD       Og du skulle nu ikke tage ham så let. Han er god til at bære nag.

TOR            Han kan bare prøve på noget, så skal jeg sparke ham hele vejen til Udgårdsloke.

HERMOD       Ja, du kan nok klare ham. Men hvad hvis han finder på at hævne sig på en af os andre.

TOR            Bah. Det ville han aldrig turde, den usle kujon. Men næste gang han bare prøver på noget, så skal jeg flække ham som et marvben! Og så kan Odin skabe sig herfra og til Ragnarok!

FRIGG         Så, så, så. Gem du din vrede til vores rigtige fjender.

HERMOD       Ja, kom nu. Vi skal hen og øve os på at slå Balder ihjel.



TOR Ja. Lad os komme af sted før de drikker al mjøden.  
(*Alle ud*)

LOKE (*Ind*) Nu har jeg fundet mig i nok fra asernes side! Når de er i knibe, så ved de godt, hvor de skal henvende sig. Så klarer gode, gamle Loke problemerne for dem. Men ellers bliver jeg behandlet værre end en træ! Nu har jeg chancen for at hævne mig: En pil lavet af misteltenen! Den kan dræbe Balder. Og det netop som de tror sig allermest sikre! Det eneste problem er, at jeg bliver nødt til at skyde den selv. Jeg er afgjort imod et mord, hvor jeg kan blive taget på fersk gerning!

(*Høder ind*)

LOKE Nå, hvis jeg kan løse deres problemer, så burde jeg vel også kunne løse mine egne.

HØDER Hvem er det?

LOKE Åh. Er det bare dig, Høder! Du gjorde mig helt forskrækket. Hvad laver du her? Med en bue?!

HØDER Joh, jeg... Nej, du griner bare ad mig.

LOKE Aldrig i livet. Hvorfor skulle jeg dog grine ad dig?

HØDER Det gør alle de andre.

LOKE De er nogle rå børster. Grine ad en blind. Hvorfor skulle de dog gøre det?

HØDER Joh... Jeg ville så gerne være med til at skyde på Balder. Men så grinede de og sagde, at jeg selv skulle hente de pile, der ikke ramte.

LOKE Ja, så kan jeg godt forstå, at du er gal.

HØDER Nej, nej. Jeg er da ikke gal på dem. Jeg ville bare så gerne være med. Og så går jeg herhen og lader som om, jeg også skyder på Balder. Du må love mig ikke at sige det til nogen.

LOKE Min mund er lukket med trylleruner.  
Du ved slet ikke, hvor glad jeg er for at se dig. De andre vil heller ikke lade mig skyde med, så jeg listede mig også herhen for at... høre, hvad der skete. Ved du hvad! Nu skal vi to grine ad de andre! Du har en bue, men ingen pile. Jeg har en pil, men ingen bue. Du låner min pil, og jeg sigter for dig. Og når du så rammer ham lige mellem skulderbladene, så bliver de andre slået helt ud.

HØDER       Jeg ved ikke rigtig. Og jeg kan jo ikke ramme...

LOKE         Sagtens. Du skal bare holde buen helt stille, og når han så er lige i skudlinjen, så siger jeg nu, og så skyder du.  
Se, stil dig her. Og så holder du buen ... der. Og pilen den kommer ... her.  
Så, nu nærmer han sig ...  
Nu er han lige ved at være der ... NU!!!

KOR         *(Undrende)* Balder!

BALDER      *(Dør)*

LOKE         *(Lister sig ud)*

KOR         *(Rædselsslagent)* BALDER!!!

# Balders død

## 2. scene. Hels dødsrige

- HERMOD *(Ind)* Nu forstår jeg, hvorfor krigerne helst vil dø i kamp og komme til Valhal. *(Dødsånder sværmer om ham)* Er det en standsmæssig modtagelse. Hvor er Hel?
- HEL *(Ind)* Hvem forstyrrer dødens tavshed?
- HERMOD Hermod er jeg. Jeg søger Hel.
- HEL Du står for hende. Hvordan kommer du her? Porten åbnes kun for de døde, og du er ikke død.
- HERMOD Nej, jeg er jo af gudeslægt!
- HEL Og dog har jeg i min magt en, der er af gudeslægt! Hvordan er du kommet i dødsriget.
- HERMOD Din port er kraftig og dine mure høje, men for Odins hest Slejpnir er ingen mur for høj.
- HEL Ubuden er du da, og uvelkommen skal du være. Pak dig bort!
- HERMOD Den gud, du talte om, må være Balder, som netop er død. En død som ikke er en gud værdig.
- HEL Her findes kun en, som er værdig!
- HERMOD Odin har sendt mig, og jeg overbringer hermed hans hilsner og respekt.
- HEL Respekt! Fra Odin!
- HERMOD Det har aldrig været meningen, at Balder skulle ende i dødsriget.
- HEL Det har altid været meningen!
- HERMOD Odin beder dig vise ham den respekt, der tilkommer verdens overhoved, og give Balder fri.
- HEL Vise Odin respekt! Han som har skaffet sig af med mig ved at gemme mig af vejen her! Og du er lige så hovmodig som han! Jeg burde også beholde dig her.

HERMOD Truer du, Hel!

HEL Du er den, som har trængt sig ind, hvor du ikke har noget at gøre! Hør efter, hvis du kan tøjle dit arrogante gudesind: Jeg vil give Balder fri. Men der er betingelser. Tre betingelser!

HERMOD Og de er?

HEL Den første betingelse er, at du viser mig den respekt, der tilkommer en hersker: Knæl!

HERMOD *(Knæler)* Du ser, jeg knæler. Er du tilfreds?

HEL Den anden betingelse er, at du sværger på alle guders vegne, aldrig at krænke mit riges grænser igen. Aldrig! Sværg ved tidernes begyndelse og ved Ragnarok.

HERMOD Jeg sværger.

HEL Den tredje betingelse er, at alt og alle skal græde over Balders død. Alle ting, alle dyr, alle mennesker, alle guder. ALT!

HERMOD *(Op)* Det er en hård betingelse, men jeg tvivler ikke på, at den vil blive opfyldt.

HEL Forføj dig så bort ad den vej, du kom. Aldrig skal mine porte lukke nogen ud. Undtagen Balder, hvis mine betingelser opfyldes! Du har tre døgn til din rådighed!

HERMOD Kan jeg ikke se Balder, før jeg drager af sted?

HEL Nej! Han ligger i "sotteseng", dækket af tæppet "elendighed". Forsvind, Hermod, hvis ikke jeg skal trække mit tilsagn tilbage.

HERMOD *(Ud)*

# Balders død

## 3. scene. Valhal

*Freja, Frigg, Odin*

- FREJA Kære Frigg, lad nu være med at bebrejde dig selv.
- FRIGG Jamen, det er jo min skyld, at han er død. Jeg var ikke omhyggelig nok med at sikre mig. Og du advarede mig endda.
- FREJA Åh, pjat. Jeg var irriteret på jer.
- FRIGG Jamen du fik ret. Og Balder er død.
- FREJA Nu skal du altså holde op! Det var ikke mig, der fik ret. Det var Balders drøm. Glæd dig i stedet for over, at vi snart får Balder igen. Alle træer og alle planter og alle urter har grædt store skinnende dugdråber for ham.
- HERMOD *(Ind)* Og alle dyr, fugle og fisk har grædt. Selv om det var svært at se fiskene græde.
- TOR *(Ind)* Alle jætterne har grædt. Det kostede et par ømme knoer en gang imellem. Men de græd! Jeg kunne godt have brugt hjælp til at finde frem til Udgårdsloke. Men jeg fandt ham da til sidst, og tids nok. I kan tro, han græd!
- ODIN Det gjorde alle mennesker også. Trælle, bønder, krigere. Alle græd. Balder er virkelig højt elsket. Hermod, hvad med dyrene?
- HERMOD Alle har grædt, Odin.
- ODIN Og Freja, hvad med planterne?
- FREJA Alle har grædt.
- ODIN Så har vi opfyldt Hel's tre betingelser. De tre døgn er næsten også gået.
- FRIGG Og Balder kommer tilbage!
- TOR Er der nogen af jer, der har set Loke for nylig? Jeg har en høne at plukke med ham. Han var der selvfølgelig ikke, da jeg skulle have brugt hans hjælp.

ODIN           Loke! Sig mig, Frigg, græd Loke også, da guderne græd?

FRIGG         Nej da. Han er jo jætte.

ODIN           Tor, græd Loke, dengang jætterne græd?

TOR            Nej da. Jeg skulle jo netop have brugt hans hjælp, men jeg kunne ikke finde ham.

ODIN           Og Loke er Hel's far! Loke!

                  (*Hanegal*)

HEL            (*Stemme*) Fristen er udløbet. I overholdt ikke betingelserne. Balder er min!

                  (*Hanegal*)

TOR            Balder!

FREJA         Balder!

HERMOD       Balder!

FRIGG         Balder!

ODIN           Nu må selv jeg søge råd.

# Ragnarok

## Urds brønd

*Urd, Skuld, Verdandi, Odin*

- URD            Enfoldige gamling, hvad så du i brønden?  
Så du så dybt, at du fandt dit svar?
- ODIN           Gråskæg jeg kaldes, og gammel er jeg.  
Dit svar, vise Urd, var rigtigt som noget.  
Dog, jeres viden skal kappes med min.  
Sig, ædle søstre, hvis ellers I ved det,  
hvordan det vil gå i tidernes nætter.  
Hvad vil der ske med gudernes skare?
- URD            Enfoldige gamling, nu selv du er simpel.  
Tror du for alvor, at du kan os lokke  
til fremtidens kåbe at løfte til side?
- SKULD        Odin er navnet, den Høje du kaldes.
- VERDANDI    Odin er navnet, Alfader du kaldes.
- URD            Odin er navnet, formummet du færdes.
- ODIN           *(Kaster forklædningen)*  
Nuvel, vise søstre. Gråskæg er Odin.  
Jeg ser, jeres visdom er større end min.  
Om fortiden ved vi fuldt ens at berette.  
Fremtidens gemmer er dog for mig skjulte.  
Sig, vise søstre, Alfader jer beder:  
Hvad vil der ske med gudernes skare?
- URD            Enfoldige Odin, hvorfor vil du vide,  
hvad fremtiden bærer i skødet for guder?  
Nærer du frygt for, hvad skæbnen vil bringe?

ODIN           Ej skal det spørges, at Odin er frygtsom.  
Tusinders død har i kamp jeg forvoldet.  
Døden for økse, for pil og for spyd,  
eller for kniv, som begravnes i ryggen.  
Hvad der mig sker, har ingen betydning,  
men slægtens beståen betyder dog alt.  
Balder er død. Vil nu Ragnarok komme?  
Spådommen siger, at alt vil gå under,  
men fra de døde vil Balder opstå.

URD            Enfoldige Odin, din viden er ringe.  
Kunsten at spå har sit udspring i ønsket!  
Fremtidens indhold ej vides af nogen.

SKULD         Dog kan vi se, du har grund til at frygte.  
Tidernes gang får din magt til at smuldre.  
Det har du mærket, og derfor du kom.

VERDANDI     Fremtiden formes af kraftmættet handling.  
Den som besidder den mægtigste kraft  
kan forme sin fremtid, som gerne han ser den.

URD            Guder og mennesker støtter hinanden.  
Menneskers kraft bliver større ved tro.  
Troen igen giver guderne styrke.

SKULD         Ragnaroks rædsler, som spådommen siger,  
kræver stor kraft af guder og jætter.  
Dog, denne kraft er ej mere til stede.

VERDANDI     Ofte - for ofte - har guder og jætter  
sveget den tro, hvorpå mennesker bygged'.  
Nu bli'r til gengæld I sveget af dem!

URD            Nyere guder får nu gavn af troen.  
Flere og flere forlader din tro.  
Den magt, som du havde, vil snart være borte!  
-  
Vi er nornerne!



SKULD Vi har altid været!

VERDANDI Vi vil altid være!

URD Vi tjener skæbnen. Både guder og mennesker er dele af den.

SKULD Du kan selv påvirke din skæbne, for skæbnen er summen af alles indsats.

VERDANDI Vi kan ikke bestemme, hvad skæbnen skal bringe, men vi kan skimte, hvad der er i vente.

URD Odin, enfoldige Odin. Menneskeheden er træt af dine evige krige og blodbad, når endemålet er en endnu større krig og et endnu større blodbad: Ragnarok.

SKULD Menneskeheden er træt af blod, træt af evig krig.

VERDANDI Den nye gud lover, at blot gennem troen på ham er du sikret et evigt liv i fred og lykke.

URD Odin, enfoldige Odin. Aldrig skal du opleve dit heltemodige Ragnarok. Du vil svinde hen som en skygge. Du vil blive husket af nogle få, som gammel overtro. Den hvide Gud er kommet for at blive, og med ham fred og fordragelighed.

\* \* \*